

## Juli rit - Noord Holland over de kop

door Evert - 1 juli 2015

Motorclubs staan de laatste tijd niet als poeslief bekend. De Hells Angels/ de Bandidos of de Saterdag's 't is allemaal tuig als je de media mag geloven. Voorman Harrie wordt in onderbroek en geblinddoekt afgevoerd door de politie. Stel je eens voor onze schatbewaarder Hansje B. in onderbroek of Luuk in slechts een wit overhemd.

Gelukkig hebben de Skyriders tot nu toe geen gekke fratsen uitgehaald. Tot nu toe dus of eigenlijk tot aan het vertrek van de juni rit in Krommenie. Want wat geschiedde na de heerlijke koffie en de appeltaart! Nog geen 100 meter het asfalt op en de hele meute slaat rechtsaf een weggetje in met een groot bord: Verboden voor Motoren. Zo groot dat zelfs Jules de Corte het had kunnen lezen.

Maar tsja met een ORANJE op de captains positie links vooraan is kennelijk alles toegestaan. En dus denderde de hele meute van 25 !!! motoren het verboden gebied in. Wel hele mooie bochten en langs verbaasde fietsers en wandelaars reden we het pittoreske Uitgeest binnen. De bewoners van zo'n slapend dorpje hebben geen weet van euro's/ drachmen/ Tsipras en de ook motorrijdende Varoufakis. Heerlijk toch, daar staat de tijd stil.

De heer van Oranje voerde ons verder langs andere schilderachtige dorpjes als Castricum, Limmen maar ook langs de Eeuwige Laan van Bergen waar aan de villa's te zien veel gepensioneerde KLM 'ers moeten wonen.

Geen Schoorl en Groet dit keer maar wel weer de West-Friese Dijk. Door De Heer geschapen voor motorrijders, wel nette motorrijders dan.

Sint Maarten doemde op, nee niet met een brullende 747 schaars geklede strandgasten pesten, keurig aan de snelheid houden en op weg naar Callantsoog en Groote Keeten.

Heel even onder langs de Dijk van Den Helder op weg naar de uitsmijters en ander lekkers in Van Ewijckssluis, nooit van gehoord en nooit geweest ook en dat terwijl ik een hoog cijfer op aardrijkskunde had. Wel op de lagere school.



De Krokodil in Krommenie - startpunt van deze rit



Restaurant de Brug in Van Ewijckssluis - lunch adres

“ik dacht jullie met z’n tienden zouden komen”, riep het dienstertje verbaasd. “Het zijn er wel 25”. Het duurde even maar dan had je ook wat op je bordje en voor belachelijk lage prijzen. Goed geregeld heren organisatoren!

Met volle magen op weg naar etappe 2, langs Barsingerhorn, Anna Paulowna (geboortedorp van Ard Schenk) Andijk, Wervershoof (geboorteplaats van Theo Koomen) en Oosterdijk naar Enkhuizen.

Dwars door het mooie stadje richting Hoorn. Samen met Brons W.H. Heer Bakker en Anne Z. ben ik de dijk over gereden naar Lelystad en huiswaarts.

De andere dus naar Hoorn, de eigenlijke finish van deze fraaie juni rit. Hulde heren van de organisatie!



De haven van Hoorn - eindpunt van deze Noord Holland rit